

# Aan de Amsterdamse Grachten

refrein 1:

Aan de Amsterdamse Grachten  
heb ik heel m'n hart voor altijd verpand  
Amsterdam vult mijn gedachten  
als de mooiste stad in ons land

Al die Amsterdamse mensen  
al die lichtjes 's avonds laat op 't plein  
niemand kan zich beter wensen  
dan een Amsterdammer te zijn

couplet:

Er staat een huis aan de gracht, in oud Amsterdam  
waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam  
Nu zit een vreemde meneer in 't kamertje voor  
En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor

Alleen de bomen, dromen, hoog boven 't verkeer  
En over 't water, gaat er, een bootje net als weleer

refrein 1

couplet 2:

'k Heb veel gereisd en al vroeg de wereld gezien  
En nimmer kreeg ik genoeg van 't reizen nadien  
Maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij naar Hollands kust  
en de stad aan Amstel en IJ

Alleen de bomen, dromen, hoog boven 't verkeer  
En over 't water, gaat er, een bootje net als weleer

refrein 1